

Wandelexcursie Gouwzee en Marken, 15 maart 2025.

Verslag Lysbeth Woudstra, foto's Bart Romijn

Vanaf 7.45 verzamelden we bij het Huis van Hilde en om 8.00 uur vertrokken we vandaar met 2 auto's richting het gemaal de Poel bij Marken. Hier troffen we de andere deelnemers en we gingen met 9 personen vandaar op pad.

Eerst bij het gemaal op de Zeedijk gekeken, maar door de flinke en koude wind, ondanks de heldere zonnige dag, was daar op de Gouwzee niet veel te zien. In de luwte van de Zeedijk in de Poel en de Binnenbraak zagen we Grote Zaagbek, Tureluur, Kievit, Fuut en flinke groepen Smienten, Brandganzen, Grauwe Ganzen en Kuifeenden.

Grutto's en brandganzen, Marken

In de auto verder op weg richting Marken, vanwaar we het eiland om gingen lopen. Eerst aan de kant van de Markerwaard richting het Paard van Marken. In de luwte op het land zagen we hier Kolganzen, Krakeenden, Witte Kwikstaart, Grutto's, Bergeend, Zilverreiger, Buizerd, Holenduiven, Torenavalk, Bonte Strandloper, Blauwe Reiger, Slobeenden, Houtsnip en een grote groep Goudplevieren die zo nu en dan opvlogen, wat een prachtig spektakel bood. Daar nog even gekeken op de dijk, maar ook hier veel wind en golfslag en weinig vogels.





Nonnetjes

Eenmaal om de punt, weer aangekomen aan de kant van de Gouwzee aten we ons brood in de luwte van een bosje, waar we dit keer meer aan de luwe kant van de Gouwzee zaten. Hier zagen we Nonnetjes, Middelste Zaagbekken, Brilduikers en een grote groep Toppers.

Na een mooie dag met veel wind en zon, bedankten we Bart Korf voor de leerzame dag en vertrokken we rozig weer naar huis.



Toppers