

14 december excursie naar de zuidpier

Verslag en foto's Stefanie Gauw

Ja, dit is expres 'naar' want de route naar de zuidpier was al een excursie op zich. Vanaf station Castricum, reden we onder de duinen, de tunnel door, langs de haven van IJmuiden, met Tatasteel op de achtergrond, een surrealistisch tafereel. Oh ja, "het Witte Theater," is dat hier? Wederom door duinen naar een ander deel van de haven richting IJmuiden strand. Het weer was grijs maar toch scheen heel af en toe onder de wolken door heel laag, even de zon. Dit zorgde voor prachtige lichten.



Aalko en Bart waren de excursieleiders. Zij namen ons mee langs een paar strandduinen omdat daar de Sneeuwgorz weleens was gesignaleerd, helaas nu niet maar wel een paar Vinken. Bij de zuidpier aangekomen zagen we vrij snel in het water Futen in hun winterkleed. Zagen we daar nou de Grote zee-eend (prachtig

puzzelwoord), herkenbaar aan een witte plek op zijn flank? Bijgevoegd eenvoudige handvatten over zee-eenden.



En Aalscholvers, er werd gehoopt op de Kuifaalscholver maar helaas niet gespot. Op de basaltblokken zagen we Oeverpiepers, Scholeksters en Steenlopers, die niet schuw zich van dichtbij lieten bekijken.

Verderop de pier liepen we langs een groep hengelaars. Van hen vernomen dat zij de visvangst mee naar huis nemen om op te eten.

De pier is lang en onderweg zagen we nog Paarse strandlopers op de blokken en een zeeduiker in het water. Even leek het of we een schaduw in het water zagen van een zeehond. Maar het bleek een rotsblok te zijn. Bij de vuurtoren aangekomen stonden daar nog wat collega-vogelaars (uit Amsterdam). Zij wezen ons op de Jan van Gent en heb er zowaar 3 bij elkaar onder de horizon gespot en even kunnen volgen tijdens hun vlucht. Het was een mooi plekje om uit de wind even op te warmen en een meegenomen broodje en warm drankje te nuttigen. Je kon daar ver kijken maar dichtbij toonden zich nog de Paarse oeverlopers en Steenloper-tjes.

Het was een mooie dag met ons blik in de lucht, naar de horizon maar ook voor onze voeten. En voor de regen weer thuis.

