

Excursie Nachtzwaluwen in de Schoorlse duinen, 19 juni 2024

Verslag Paul en Jolanda de Kock

Op het parkeerterrein tegenover restaurant Duinvermaak in Bergen verzamelden woensdagavond 19 juni totaal 16 personen, om Nachtzwaluwen te gaan spotten op 't Groote Ganzenveld in Schoorl.

Er was wat gestoei met fietsdragers en fietsen en 2 bikkels kwamen op de fiets uit Castricum.

Voorafgaand aan de excursie vertelde Peter Mol enkele bijzonderheden over deze mysterieuze vogel. Het weer zat in ieder geval mee. Geen wind, droog maar wel iets aan de koude kant. Qua temperatuur wordt het nog spannend of de Nachtzwaluw zich laat zien.

Om 21.00 uur fietsen we in kolonne door de duinen richting het Ganzenveld, waar we na een kwartiertje, via het modderige Rozenlaantje, arriveerden. Een mooie, open plek met heide en omgeven door o.a. dennenbomen. Perfecte biotoop voor Nachtzwaluw. Bij aankomst was het nog te licht voor deze vogel. Wel hoorden we Kleine Plevieren en vlogen er diverse Kneutjes, Putters en een Buizerd rond. Verder hoorde Peter nog een Kuifmees. Ook muggen waren alom vertegenwoordigd!

Na een bezoek aan een ca. 50 jaar oude nest van Rode Bosmieren begon de schemering al aardig in te vallen en werd het steeds stiller (ook bij de deelnemers). Tussen het gekwaak van de Gele Rugstreppadden werd om ca. 22.30 de eerste nachtzwaluw gehoord. Daarna hoorden we er diverse. Toch duurde het tot 22.50 voor de eerste vogel zich liet zien. Enkele malen vloog er een exemplaar vlak langs, zichtbaar tegen de avondlucht. Peter vertelde nog dat er puur werd gejaagd maar ze niet aan het baltsen waren.

Voor de meeste van ons was het de eerste ontmoeting met de Nachtzwaluw, dus was deze excursie meer dan geslaagd.

Toen er nog een Vleermuis voorbij vloog, die bijna uitgemaakt werd voor Nachtzwaluw, was het tijd om terug te gaan en waren we om 23.30 uur weer op het parkeerterrein. Nadat iemand de conclusie trok dat voor deze excursie een warme trui en een fles antimuggenmiddel geen overbodige luxe was, reden we, met voor ons een nieuwe soort op de lijst, voldaan richting Castricum.

Peter bedankt voor deze bijzondere excursie!

