

# Op zoek naar de Blauwborst

## Excursieverslag door Jens Groen

Op zondagochtend 14 april hadden wij de excursie “op zoek naar de blauwborst” in Castricum aan Zee. We liepen vanaf de parkeerplaats naar het pad en we ontdekten meteen een Groenling in een klein boompje net voor het pad. Na even gekeken te hebben gingen we het pad op. We kwamen in een kleine holte met kleine stekelige struiken en we hoorden van alles! We speurden meteen de struiken af op zoek naar de zingende vogels. Na even gespeurd te hebben ontdekten we Putters, Heggenmussen, Groenlingen, een Nachtegaal (die we mooi hoorden fluiten) en een Fitis.



*Foto Luc Gijssen*

We liepen verder en de groep werd een beetje in tweeën gesplitst. Het voorste groepje meende (na even gelopen te hebben) een Blauwborst gezien te hebben, toen het achterste groepje was aangesloten. Een van de jongens van het voorste groepje wees waar hij heengevlogen was en liet een foto zien. We liepen naar een kruising.

Onderweg hadden we nog twee Nachtegalen gezien en wat andere kleine vogels, zoals Kneuen, Fitissen en een Sprinkhaanzanger. Eenmaal bij de kruising aangekomen keken we uit naar een vallei die zich onder ons uitstreckte. We maakten het onszelf gemakkelijk en we gingen proberen wat mooie vogels te spotten.

We zagen nóg een Nachtegaal en een Graspieper met zijn opvallende vlucht, waarbij hij hoog de lucht in vliegt en dan zich bijna naar beneden laat 'vallen'. Daarna gingen we bij het kruispunt naar rechts en na even te hebben gelopen kwamen we bij een klein stukje onder water gelopen gras, waar we kikkers hoorden. We zagen een stukje verderop ook een Kraspieper neerstrijken op de grond en ik sloop er met mijn verrekijker een stukje dichterbij naartoe om hem te bekijken. Bijna meteen daarna zagen we nog een Blauwborst, maar niet iedereen kon hem zien, omdat hij snel wegvloog. We zagen in een andere boom ook een Roodborsttapuit zitten.



*Foto Onne Muller*

Na een klein stukje lopen beklommen we een heuvel naar een uitzichtpunt om te proberen nog een roofvogel te spotten, maar helaas zonder succes. Op de weg terug naar het kruispunt zagen we verder niets. We hoorden alleen een Sprinkhaanzanger,

maar we konden hem niet ontdekken. Op het kruispunt aangekomen gingen we weer het pad op wat leidde naar de parkeerplaats. Ongeveer op twee derde zagen we nog een Blauwborst en een Braamsluiper vlak voor de kleine holte aan het begin van het pad. Eenmaal bij de kleine holte aangekomen zagen we nog een overvliegende Aalscholver en wat kleine zangvogels, zoals de eerder genoemde Kneuen, Groenlingen, Heggenmussen, etc. De enige nieuwe bijzondere soort was de Grasmus, ook wel de *krasmus* genoemd om zijn krassende zang.

Toen gingen we naar de parkeerplaats om de Tapuit alsnog proberen te spotten en ja hoor, tussen de parkeervakken zat hij op een steen. We ontdekten er daarna nog een verderop. Na een geslaagde excursie ging daarna iedereen weer naar huis.

Excursieleiders: Piet Hollenberg en Henk van der Leest