

Excursie Marquette woensdag 28 februari 2024

Verslag Mariska van der Velden

Het is deze woensdagochtend fris en bewolkt, maar droog. We verzamelen op de parkeerplaats bij Marquette en de excursieleider Peter Mol geeft uitleg over welke vogels we kunnen verwachten en welke we hopen te zien. Rond 8.10u gaan we van start met een groepje van een man/vrouw of 15.

We zijn de parkeerplaats nog niet af of zien een Holenduif tussen de Houtduiven en de Turkse Tortels. Hij verplaatst zich een paar keer en het lukt iedereen hem goed te zien.



Houtduif (links) en Holenduif; foto Bart Romijn

In de verte zien we een Grote Zilverreiger over het weiland vliegen, een soort die steeds algemener wordt in Nederland. Er is veel te zien en te horen, o.a. Pimpel- en Koolmezen, Boomklevers, Boomkruipers en Gaaien. Er wordt al snel een tweetal Groene Spechten gehoord en niet veel later ook gezien, heel leuk! Ook horen we een Zanglijster zijn roepjes luid herhalen, het zou zomaar eens een Zweedse kunnen zijn..

Op en rond het pad zien we veel algemene soorten: Zwarte Kraaien, Wilde Eenden, Roodborsten, Merels, Eksters, een Heggenmus. De Vinken laten zich goed bekijken, ze hebben in elke regio een ander dialect en het zijn nu voornamelijk de Scandinavische vinken die hier zingen.

Wanneer we het pad volgen zijn we allemaal onder de indruk van de kaalslag na de storm van vorig jaar. Waar het hier eerst volstond met bomen, is het nu flink uitgedund, hartstikke zonde. In een slootje zien we Krak- en Kuifeenden, en we speuren langs de waterkant of we een IJsvogel kunnen zien (waarvan vorig jaar 3 broedparen op Marquette te vinden waren), maar helaas. Inmiddels zijn we 3 kwartier maar pas 200 meter verder, zoveel is er te zien, te horen en te vertellen.

Aan het einde van pad zit een groepje Staartmezen hoog in de boom. Er vliegt een Lepelaar over en er wordt een Groenling gehoord.

We vervolgen onze route linksom over het blubberige pad langs de sloot, waar we over het veld een Buizerd zien glijden. Aan het eind van het pad nemen we een korte koffiepauze. Wanneer we de bocht om gaan komen we bij een stukje met bomen waar veel actie te zien is; we zien baltsende Grote Bonte Spechten en baltsende Boomklevers, die hebben de lente al in hun bol. Tussen de takken zit

een Koperwiek verscholen en later hopt er een Putter van tak naar tak.

Inmiddels zijn we weer bij het begin van de oprijlaan richting de ingang van het kasteel en lopen deze af. In een boom vindt een kauwenvergadering plaats en verderop rent een groepje Waterhoenen voor ons uit. Overigens zien en horen we al de hele tijd Halsbandparkieten, maar durf ik deze in dit verslag te noemen...?

Eenmaal bij de parkeerplaats lopen we deze af richting het veld achter Meerstaete. Daar zitten Zilvermeeuwen, Grote Canadese Ganzen, Grauwe Ganzen en Stormmeeuwen. Voor het laatste stukje heeft de boswachter apart voor ons het hek open gemaakt, zodat we langs de bosrand het Noorderveld op kunnen kijken. Dit is misschien wel het meest interessante stukje van de excursie want wat is er op het water veel te zien!

Naast 7 Lepelaars zien we Knobbelzwanen, behoorlijk wat Wintertalingen, een Bergeendenpaartje en stunten de Kieviten al in de lucht. Verder zitten er Scholeksters, Kluten, Kleine Mantelmeeuwen, Smienten en Brandganzen. Al turend ziet een van de deelnemers iets wits wegschieten op de grond. Het blijkt een prachtige witte Hermelijn te zijn, geen vogel maar zeker het noemen waard!



Hermelijn; foto Bart Romijn

Wanneer we wat langer staan vliegen er grote groepen Goudplevieren op, ook Spreeuwen en er dobert nog ergens een Slobeend. Aan de rand van de plas zitten Kemphanen en Bonte Strandlopers. Helaas nog geen Grutto's te zien, die hadden we wel een klein beetje verwacht maar daar bleek het nog even te vroeg voor te zijn.

Al met al een zeer vruchtbare excursie met tientallen soorten, dit was terug te horen in het enthousiasme van de deelnemers! Rond 11 uur sloten we af op de parkeerplaats en kon iedereen lekker gaan opwarmen thuis.