

Excursie Texel, 14 januari 2024

Verslag Ronald Sunnotel

Om 07.15 uur vertrokken we met 10 deelnemers vanaf Castricum richting de boot van half negen naar Texel. Na de korte overvaart met bootje half negen, een kop koffie, was ons eerste doel de Sluffervallei. Kees Roselaar was onze excursieleider, hoewel tegenwoordig minder vaak op Texel is hij goed geïnformeerd om ons naar de beste plekjes te loodsen.

Er was echt heel veel regen gevallen, dus het was even afwachten hoe de wandeling zou verlopen. Het viel mee, met wat zigzaggen, bereikten we ons doel. Onderweg werden we opgeschrikt, wat in eerste instantie zou lijken op een opvliegende fazant, het bleek echter een jonge vrouw Havik te zijn. Nadere inspectie leverde een kadaver van een haas op, gegrepen of overvallen door het opkomende water en verzwakt??

Doelsoort in de Sluffervallei zijn de Strandleeuweriken, die hadden we snel te pakken, in totaal 34 stuks, goed te zien. Verder de gebruikelijke soorten zoals o.a. Pijlstaart, Wulp, Bonte strandloper, Drieteenstrandloper, Tureluur en nog meer eenden. Daarna richting het uitkijkpunt het Diepe Gat. Hier nog Zilverplevier en Brilduiker. Volgende op onze route was de Laagwaalderweg op zoek naar ganzen en zwanen. Indrukwekkend waren de 220 Kleine zwanen, het geel op de snavels was goed te zien. Ter contrast ook nog 4 Wilde wat Knobbelzwanen. Hier grote groepen Kol- en Toendrarietganzen. Even verderop bij Spang gingen we op zoek naar de Roodhalsganzen tussen de grote groep Rotganzen, redelijk snel vonden we er twee. Mooie beesten, soms niet te vinden en dan weer



niet te missen... Hier ook nog Graspieper en Goudplevier.

Kees houdt van tempo, dus daarna door richting de IJzeren Kaap, hier zou een Kuifduiker aan de andere kant van de dijk zwemmen. Voor we de dijk overliepen nog een mooie Kleine zilverreiger ter plaatse. In de Waddenzee, heel veel Eiders (250), Oeverpieper, Geoorde fuut, een eenzame Topper en uiteindelijk de Kuifduiker. Helaas werd niet veel later de Kuifduiker weer gedegradeerd tot een 2e Geoorde fuut. Bij Otterstaat een vrouw Blauwe kiekendief en even verderop aan de Schansweg wel 150 Kramsvogels. Laatste halte voor onze terugtocht, was de gebruikelijke Mokbaai, hier ook weer de gure wind die ons de hele dag vergezelde. We genoten van een jagende Slechtvalk die alle steltlopers in beroering bracht. Een IJslandse grutto en Kanoet waren een mooie aanvulling van de dag. Hierna eindigde de excursie en gingen we richting de boot van 16.00 uur. Het was een mooie excursie, de jaarlijst flink opgeschud. Kees, dank voor je expertise en humor.

