

Verslag avondexcursie Slaapplaatsen Boomkruipers, 14-12-2023

Bart Romijn



Zoekend naar Boomkruipers onder daken; foto Bart Romijn

Hoe ik zelf zou reageren als er een stel mensen 's avonds in het donker met zaklampen op mijn huis staat te schijnen, weet ik niet. Het is een bijzonder element van onze avondlijke fietsexcursie in Castricum, op zoek naar slaapplaatsen van Boomkruipers. Boomkruipers slapen in (holtes van) bomen, zou je verwachten. Dat doen de meeste ook. Maar het blijkt dat ook huizen dienen als slaapplaats. De boomkruipers hechten zich met de teennagels aan de muur, bij voorkeur onder de nok van een uitstekende dakrand. Onze gids is Dook Vlucht. Sinds Dook, in 2016, voor het eerst twee slapende Boomkruipers tegen de muur van zijn eigen huis in Bergen had gezien, doet hij onderzoek naar slaapplaatsen van boomkruipers. En leidt hij – op een zeer enthousiasmerende manier - anderen rond. Ook al is hij relatief onbekend in Castricum, hij weet toch een flink aantal daken aan te wijzen waaronder we witte strepen van schijt zien. Bij vijf huizen hangen daadwerkelijk slapende Boomkruipers, alleen of met meer. Fascinerend hoe ze daar hangen. Ze trekken zich niets aan van de lichtbundels uit onze zaklampen. Op één na: die opent even een oog (zie foto), maar slaapt dan weer verder. Goed volk...



Twee slapende en één wakkere Boomkruiper onder overstekend dak; Foto Dook Vlucht

In enkele gevallen moeten we de bewoners van de betreffende huizen ervan overtuigen dat we 'goed volk zijn'. Dook heeft gelukkig vaker met dit bijltje gehakt. Hij legt uit wat we doen en krijgt de bewoners zo ver dat zij naar buiten te komen om naar de Boomkruipers te kijken. Bij twee huizen krijgen we dezelfde reactie: 'Oh, ik dacht altijd dat die witte strepen van vleermuizen waren'. Dook: 'Nee, dit is van Boomkruipers. Vleermuizen hebben kleine, zwarte poepjes. Bij een huis waar wel witte strepen maar geen Boomklevers zitten, moedigt Dook de nieuwsgierig naar buiten gekomen bewoner aan om áls hij een keer een Boomkruiper ziet, dat op Waarneming.nl te zetten. De reactie: 'Jaja, dan krijg ik elke avond bezoek van die ma..., eh..., mensen voor het huis zeker. Okay, ik zal het doen, maar dan geef ik wel een ander adres op'. Het nut van melden gaat aan hem voorbij, maar zeker weten dat de man regelmatig zal kijken of er iets onder het dak zit. En ook zeker weten dat wij als excursiedeelnemers in de toekomst 's avonds anders naar huizen kijken!