

Excursie Blauwe Kamer en Diemerzeedijk, 30 september 2023

Verslag Wendelmoed Korver, foto's Bart Romijn

De Blauwe Kamer

Zaterdagmorgen even voor 7 uur verzamelen we voor het Huis van Hilde aan de achterkant van station Castricum. Het wordt al langzaam licht en we horen de Bosuil. Wat een mooie start van de dagexcursie naar de Blauwe Kamer en, aansluitend, de Diemerzeedijk.

De Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat aan de noordelijke oever van de Nederrijn tussen Rhenen en Wageningen. Het gebied ontleent zijn naam aan een voormalige Buitenplaats/Hofstede die al op de kaart van 1636 voorkomt. Het was toen een aanzienlijk huis. Daarna was er een boerderij genaamd "Blauwe Kamer" en nog later een steenfabriek met dezelfde naam die tot 1975 bakstenen produceerde.

De Blauwe Kamer was in 1992 een van de eerste projecten waar volgens het gedachtegoed van "Plan Ooievaar" de zomerkade van de uiterwaard werd doorgestoken om zo de natuurlijke dynamiek van het rivieren(oever)landschap te herstellen. Hierdoor loopt het laag gelegen gebied al bij geringe verhoging van de waterstand in de rivier onder water. Gecombineerd met de inzet van grote grazers is er daardoor een divers landschap ontstaan.

Nou dat was ook het eerste wat we bij aankomst zagen. De Konikpaarden met Spreeuwen op hun rug en de Gallowayrunderen die hier ook van dit gebied genieten. Het parelende geluidje van de Roodborst klinkt op onze weg naar de vogelkijkhut. We zien de Grote Zilverreiger, Meerkoeten, Wilde Eenden en een Blauwe Reiger. We horen Sijsjes en de Tjiftjaf op een windstille morgen met een heerlijke temperatuur (19 °C). Zitten er Zomertortels op de meidoornbessen? Nee, het blijken jonge Houtduiven te zijn. We zien Lepelaars en Knobelzwanen.

In de vogelkijkhut zien we als eerste een groep Aalscholvers zitten, maar na een beetje speurwerk hebben we onze doelsoort gespot. In de top van een kale boom zit de Visarend, op een flinke afstand, maar voor de fotografen onder ons prachtig in het zonnetje en goed door de telescopen te bekijken. Doelsoort behaald om 9.30u!



De Blauwe Kamer, uitzicht op Kleikuil en Visarend.

We kunnen naar huis(grapje). Echt niet, want wat is het hier mooi, veel watervogels zoals Waterhoen, Fuut, Wintertaling, Dodaars , Grote Canadese Gans, Nijlgans ,Grauwe Gans, Brandgans en Smienten,

Vanaf de hut maken we een mooie wandeling door de uiterwaarden naar de Rijn. We zien zwermen met Spreeuwen, een Ekster, Grauwe Ganzen en een Soepgans ,die tegenwoordig Parkgans wordt genoemd. Puttertjes, Vinken, Pimpelmeesjes (ook mooi voor de fotografen) en de Boomkruiper; wat een mooie camouflage heeft die vogel!



Boomkruiper, De Blauwe Kamer.

Aan de oever spotten we nog een mannetje Fazant. En we zien een Havik (ronde vleugels, lange staart) en een Sperwer. Aan de overkant van de Rijn zien we (met veel tegenlicht) een Zeearend. Wat een geluk om dit allemaal in een ochtend waar te nemen. Ook nog de late Huiszwaluwen, maar volgens groepsgenoten zie je dat wel vaker tot midden oktober. In een deel van de overgebleven ovens van de fabriek spotten we nog Vleermuizen, weliswaar geen vogels maar toch een prachtige waarneming. Op het dak van de fabriek een Witte Kwikstaart en Huismussen die er vrolijk op los tjilpen terwijl wij de koffie nuttigen met een stroopwafel van Aalko.

Diemerzeedijk

Het tweede deel van deze excursie gaat naar de Diemerzeedijk bij Muiden. We lopen naar de dijk, speuren naar de IJsvogel, maar die laat zich vandaag niet zien. Wel spotten we Puttertjes, en tsjie tsjewietsjoe-wietsjoe-wietsjoe-wie.....de Cetti 's Zanger. Op het water zien we onder meer de Tafeleend, Fuut, Kuifeend, Dodaars –

wel 20 of meer -, Krakeend, Knobbelzwaan, Meerkoet en Krooneend. Het winterkleed van de Krooneenden is nog niet in vol ornaat, maar wat een prachtige eend!

In de verte zien we op een kale tak een Visarend zitten. En met wat hulp van een man die hier vaker vogels spot zien we tussen de hoge wilgen ook de Zearend. Er vliegen nog een Sperwer en een Graspieper voorbij. Een Roodborsttapuit verstoppt zich in het riet. Bij de auto aangekomen zien we nog een grote groep Lepelaars overvliegen.



Lepelaars; Diemerzeedijk

Wat een excursie! Dank aan Bart Korf onze excursieleider en iedereen die deze laatste dag van september tot een waardevolle excursie maakte.