

Bosuilenexcursie, 04-01-2019

Sandy (moeder) en Vida Termes

Om 19:30 uur stonden zo'n 15 fietsers warm ingepakt klaar achter het station van Castricum. De jeugdleden met hun ouders/familielid gingen samen met Arend en Cees op bosuilenexcursie. En we werden beloond!

Arend is een bosuilenteller. Dit doet hij door de lokroep van de man en de vrouw na te doen. En dat dit werkt, bleek deze avond wel weer. Al gelijk bij de eerste stop werden we verblijd met de mooie roep van een mannelijke bosuil. De uil werd nieuwsgierig en kwam dichterbij. We hadden zelfs het geluk om 'm over te zien vliegen. Wat een pracht; zo'n donker en scherp contour afstekend tegen de hemel.



Tekening: Cees Baart

We fietsten door en de tocht bracht ons de roep van 4 mannen en 2 vrouwtjes bosuilen. Een mooie score. Arend vertelde dan ook dat het aantal bosuilen in ons duingebied weer groeit. Geweldig he?!

We moeten nog wel een excuus maken aan de uilen halverwege onze tocht. Een aantal deelnemers wilde namelijk ook de lokroep uitproberen. Want wie wil er nou niet contact maken met deze machtige dieren?! Verschillende schreeuwen en roepen klonken door de donkere avond, maar waarschijnlijk konden de uilen hier geen kaas van maken. Een opvolger voor Arend is er deze avond nog niet gevonden. Maar wat niet is, kan nog komen. Allemaal oefenen he?!

We hebben genoten van het fietsen in het donkere bos met de roepende