

Meertje van Vogelzang, Wei van Brassier en Doornvlak

Thomas Dunselman

Zondag 6 Mei gingen we met vijf kinderen en twee begeleiders vanaf achter het station, richting het Meertje van Vogelzang, voorheen de Karpervijver. Bij het station hadden we al een Heggenmus gezien die vrolijk zat te zingen. Bij de Karpervijver hebben we een tijdje staan kijken en hebben veel vogels gezien. Over het algemeen waren dit Ganzen, Eenden en Aalscholvers. Maar we hebben ook Oeverlopers gezien, die waren erg mooi. Toen de telescoop erop stond, konden we alles heel mooi zien.

Nadat we een stukje verder waren gefietst, hebben we onze fiets weer neergezet en zijn we naar de zuidkant van de Wei van Brassier gelopen. Onderweg hebben we nog een heleboel gehoord: de Winterkoning, de Grote Bonte Specht, de Zwartkop en de Boompieper. Ook hebben we een Eekhoorn gezien. Toen we de Wei van Brassier opgingen, hadden we direct een Fitis gezien die in de top van een boompje zat te zingen. Ook zweefden er wel vier Buizerds door de lucht. In de kleine boompjes aan het begin waar ook de Fitis in zat te zingen, zaten ook nog een Boomleeuwrik, een Roodborsttapuit, een Kneu en een Graspieper. Ook zagen we er een Pimpelmees, een Zwarte kraai en een Sperwer.

We liepen nog iets verder naar een meertje waar een boel soorten watervogels zich lieten zien. We hebben dan ook drie soorten Futen gezien: de gewone Fuut, de Geoorde Fuut en de Dodaars, een wat kleinere soort Fuut. Ook de Tafeleend, de Krakeend en de Kleine Plevier hebben we hier gezien. Ook om dit meer staan struiken waar we twee Nachtegalen in hebben zien vechten. Dit was heel apart om te zien. Ook bijzonder was de Braamsluiper die maar drie weken per jaar is te horen. Ook zagen we hier de Putter, de Witte Kwikstaart en de Gekraagde Roodstaart. Daarnaast vloog er nog een Gierzwaluw door de lucht.



Grasmus

foto: Wouter Wildschut



Fitis

Foto: Wouter Wildschut