

Naar de eendenkooi 14 april 2013 Guus van Leeuwen

Op zondag 14 april gingen we naar de eendenkooi in Uitgeest. We gingen er op de fiets naartoe. Het was gelukkig erg warm en de zon scheen. We mochten met een boer mee en die liet ons de eendenkooi zien. Hij vertelde hoe de eendenkooi werkt en waarom mensen vroeger eendenkooien maakten. Dat was omdat ze eenden wilden eten. We gingen de eenden voeren met graan. We moesten het graan in het water gooien en dan kwamen de eenden door een soort kooi met een gat erin naar het voer toe. Daarna keken we bij de eenden in het meertje. Er waren meerdere soorten eenden en verder zagen we nog een buizerd en twee ganzen.

Tijdens het fietsen zagen we Kievieten en grutto's en ik heb met mijn moeder op de heenweg nog een reiger gezien. De reiger vloog net op het nest hoog in de boomtop toen we er voorbij fietsten. Dat was bij het klooster van Heiloo.

Ik vond het heel leuk omdat het interessant was om de eendenkooi te zien. Twee jaar terug heb ik op Terschelling ook in een eendenkooi gekeken. Dat was in Hoorn en we kregen daar ook een rondleiding. De eendenkooi op Terschelling was groter en ik denk dat dat een andere soort eendenkooi was. Daar waren vier kooien en in Uitgeest waren er vijf.



Groeten van Guus